

# MINI LEESLES

## LESKAART



Ken je cowboy Billy Boem? Dit verhaal gaat over zijn broertje: Willy Boem. De ouders van Willy hebben een erfenis ontvangen. De helft daarvan willen ze aan hun dochter Milly geven. Het is een lange tocht van wel 2 dagen en de kans dat je overvallen wordt is groot. Daarom willen ze de jonge Willy op pad sturen, de kans dat hij overvallen wordt is klein.

Willy Boem vindt het een hele eer, maar ook wel spannend. Zijn moeder bedenkt een manier om de goudstukken goed te kunnen vervoeren. Ze naait de goudstukken op zijn hemd. Met nog wat instructies van zijn ouders, een zakje steentjes om mee te spelen van zijn vriend en een berg moed gaat Willy Boem op pad.

Onderweg gaat het niet vanzelf. Zo komt hij onder andere Bob Womack tegen. Een man die goud kan ruiken (en wil hebben). Ook ontmoet hij de indiaan Molimo. De indiaan heeft Willy in een visioen gezien. Lukt het Willy om al die vreemden niet te laten merken dat hij al dat goud bij zich draagt? En wat moet Willy als de trein niet verder kan en mogelijk dagen vertraagd zal zijn. Al met al is het een zeer gevaarlijke reis voor zo'n kleine jongen. Zal hij goed bij zijn zus aankomen met al dat goud?

- Je leest dat Willy Boem erg bezorgde ouders heeft, terwijl ze hem zelf op deze gevaarlijke reis sturen. Lees bladzijde 19 'Toen Patrick weg was...' t/m bladzijde 21 '...zei hij niets meer.' voor. Hoe zijn de ouders in jouw boek?
- Lees bladzijde 67 'Ik neem deze kist...' t/m bladzijde 71 '...Dief,' zei Willy.' voor. Ze zijn overvallen door De Dichtende Dief. Komt er in jouw boek ook rijm voor?

