

## Spreekwoorden Fixed and Growth mindset

<b>Fixed mindset</b>	<b>Growth mindset</b>
De handdoek in de ring gooien.	Al doende leert men.
Dat gaat me boven de pet.	Waar een wil is, is een weg.
De kop in het zand steken.	De puntjes op de i zetten.
De appel valt niet ver van de boom.	Wie niet waagt, die niet wint.
Als je voor een dubbeltje geboren bent, word je nooit een kwartje.	Als een schaap over de dam is, dan volgen er meer.
Eieren voor zijn geld kiezen.	De aanhouder wint.
Beren op de weg zien.	Bergen kunnen verzetten.
Een vos verliest wel zijn haar, maar niet zijn streken.	Ergens een mouw aan passen.
Schoenmaker blijf bij je leest.	Oefening baart kunst.
Met de Franse slag.	Veel in huis hebben.
Hier heb ik geen kaas van gegeten.	De laatste loodjes wegen het zwaarst.
Slapend rijk worden.	Driemaal is scheepsrecht.
Ergens een hard hoofd in hebben.	Goed voorbeeld doet volgen.
Dat is de aard van het beestje.	De koe bij de horens pakken.
Makkelijker gezegd dan gedaan.	Iemand in de arm nemen.
Twee linker handen hebben.	Je moet het ijzer smeden als het heet is.
Het gras aan de overkant is altijd groener.	Het over een andere boeg gooien.
Wat de boer niet kent, dat vreet hij niet.	Met de kous op de kop thuis komen.
Ergens als een berg tegenop zien.	Door de zure appel heen bijten.
Grote lantaren, klein licht.	Niet bij de pakken neerzitten.

Een aardje naar zijn vaartje hebben.	De ogen openen.
Het water is veel te diep.	Door vragen wordt men wijs.
De aftocht blazen.	Dat varkentje zullen we even wassen.
Twaalf ambachten, dertien ongelukken.	Waar geen vis is, is haring ook vis.
Uit het veld geslagen zijn.	Je het apelazarus werken.
De stoppen slaan bij hem door.	Uit een ander vaatje tappen.
Ergens voor geknipt zijn.	Kalmte zal je redden.
Het was niks, het is niks en het wordt niks.	Niet geschoten is altijd mis.
	Een half ei is beter dan een lege dop.
	Je kan geen omelet maken zonder eieren te breken.