

MINI LEESLES

LESKAART



Elk jaar mag iemand anders kiezen waar ze naartoe op vakantie willen. Dit jaar mag Lidia kiezen, de moeder van Sam, Lex en Morris. Ze heeft een camping in Frankrijk uitgekozen, maar niet zomaar een camping... Nee, een nudistencamping! Lex en Morris weten niet wat ze horen? Daar wil je toch niet heen!

Helaas zit er niks anders op dan mee gaan en zich te vermommen met een grote muts en zonnebril. Zal het de jongens lukken zoveel mogelijk blote mensen te ontwijken? En hoe redden ze zich eruit als die twee leuke meisjes vragen op welke camping ze staan? Of als hun blote moeder ze roept om kaaskoekjes te komen eten?

- Lex en Morris gaan op BLOTE VAKANTIE. Lees bladzijde 17 '*Iedereen gaat iets...*' t/m '*...BLOTE VAKANTIE!*' voor. Waar ga jij heen op vakantie? Bedenk een **leuke naam**.
Leesvraag: Gaat er in jouw boek iemand op vakantie? Hebben ze daar een leuke naam voor? Of bedenk er zelf een.
- Lidia, de moeder van Lex en Morris, heeft bedacht dat ze dit jaar naar een nudistencamping gaan. Lees bladzijde 18 '*Puur natuur...*' t/m bladzijde 19 '*...belachelijk idee!*' voor. Lex en Morris vinden het een **belachelijk idee**.
Leesvraag: Komen er in jouw boeken belachelijke ideeën voor?
- **Schaam** jij je wel eens dood? Lees bladzijde 23 '*Camping de Billen...*' t/m bladzijde 25 '*...kloppend hart achterin.*' voor. Lex en Morris wel, en niet zo'n beetje ook.
Leesvraag: Schaamt jouw hoofdpersoon zich ergens voor?
- Als lezer leef je mee met Lex en Morris die zich in allerlei bochten wringen om maar niet te hoeven toegeven dat ze op de naaktcamping staan. Op de laatste dag durven de jongens eindelijk een beetje toe te geven... Pakt dat wel goed uit? Lees bladzijde 75 '*De volgende dag...*' t/m bladzijde 76 '*...verloren?*' vraagt Fleur.' voor. Zal het **geheim** van Lex en Morris nu uitkomen?
Leesvraag: Is er in jouw boek een geheim dat jij als lezer wel weet maar geheim is voor bepaalde personages uit jouw boek?

