

MINI LEESLES

LESKAART



Levi is zijn moeder verloren. Door een stom ongeluk zegt hij zelf. Alles is anders, maar ze proberen te doen alsof alles hetzelfde is. Daarom gaan ze op vakantie naar Vlieland, zoals altijd. Maar het is niet hetzelfde... Levi houdt zijn vader goed in de gaten; zou hij gaan huilen? Tom doet niks anders dan gamen en Anne is niet te genieten.

Al snel vindt Levi een goede vriend op het eiland. Samen met Jimmy komt hij zijn dagen door. Jimmy daagt hem uit dingen te doen die hij anders niet zou doen. Zo zit hij dan ineens op de braderie portretten te tekenen. Daar ontmoet hij Anne-Cato, die hem een briefje met haar nummer erop geeft.

Zal Levi het mooie meisje van de braderie bellen? Wat doet zijn zus Anne toch geheimzinnig en waarom ontploft ze steeds als het over hun moeder gaat? En zal het zijn vader lukken om weer over hun moeder te praten met zijn kinderen?

- De **puberteit** is voor de hoofdpersoon maar iets vaags. Lees bladzijde 5 'We zaten op...' t/m bladzijde 10 '...niet puberen, no way.' voor.
Leesvraag: Wat wordt er in jouw boek over de puberteit gezegd?
- Levi geeft toe iets lafs gedaan te hebben. Lees bladzijde 22 'De avondboot moest...' t/m bladzijde 24 '...weer naar de menigte.' voor. Hoe zou jij omgaan met deze **situatie**?
Leesvraag: Leg ons een situatie uit jouw boek voor en vraag klasgenoten hoe zij om zouden gaan met deze situatie?
- **Spioneren.** Lees bladzijde 25 'De verenvrouw liep...' t/m bladzijde 27 '...Ik deed hetzelfde.' voor.
Levi komt van de ene achtervolging in de andere terecht. Wie heeft er ook wel eens iemand achtervolgt of bespioneert? Hoe zorg je ervoor dat niemand je ziet?
Leesvraag: Welke personage uit jouw boek zou jij wel eens willen bespioneren?

