

MINI LEESLES

LESKAART



Bo is een spastisch meisje dat voor het eerst naar haar nieuwe groep 8 moet. Ze ziet enorm op tegen deze Eerste Keer. Zal het net zo erg zijn als op haar vorige school? En zo erg als alle Eerste keren?

Al snel blijkt dat het wel mee valt. Tom is haar 'verplichte helper', maar hij toont meer interesse dan hij zou moeten. Samen hangen ze tijdens de pauzes tegen het muurtje aan, ze delen Bo's eten zodat Tom zijn koek aan zijn broertje kan geven en Bo niet op school hoeft te eten en ze spreken na schooltijd af. Bo's moeder springt bij elk verhaal over Tom een gat in de lucht. Zal Bo in Tom een echte vriend vinden?

Tom mag zelfs in Bo's schrift lezen en zo bedenkt Tom 'de lijst'. Een lijst met dingen die Bo nog niet gedaan heeft en Tom en Bo samen gaan doen. Kan Bo's lichaam al deze dingen wel aan? Zal Toms geheimzinnige plan om Bo's pesters terug te pakken wel goed komen? En waar bemoeien hun klasgenootjes zich toch steeds mee? Tom heeft toch alles verteld? Toch?

- **Introduceer** het boek door hoofdstuk 1 op bladzijde 5 '*Ik waggelde...*' t/m bladzijde 7 '*...tree de trap af.*' voor te lezen. Je kunt er ook voor kiezen om een stukje uit mijn vlog te laten zien waar de schrijfster het eerste hoofdstuk voorleest.
- Dit stukje tekst hierboven kun je ook gebruiken om met de kinderen **in gesprek te gaan over de hoofdpersoon**. Wat weten we na een klein stukje lezen al over de hoofdpersoon? Lees de eerste bladzijde voor uit jouw boek. Wat weten we nu over jouw hoofdpersoon?
- **Eerste Keren**. Lees bladzijde 5 '*Ik waggelde naar...*' t/m '*...niet anders zijn.*' en bladzijde 12 '*Ik slurpte zachtjes...*' t/m bladzijde 13 '*...Eerste Keer op school.*' voor. Welke Eerste Keren heb jij meegemaakt in jouw leven? Hoe verliepen die?
Leesvraag: Komen er Eerste Keren in jouw boek voor? Hoe verlopen die?
- **Moed verzamelen**. Wie moet zijn moed wel eens bij elkaar rapen voordat je iets durft? Lees bladzijde 58 '*Het was nog...*' t/m '*...dan ik me voelde.*' voor. Wat zeg jij tegen jezelf als je jezelf moed inspreekt?
Leesvraag: Zijn er in jouw boek personages die zichzelf moed inspreken? Of die jij wel een beetje meer moed zou willen geven?

