

MINI LEESLES

LESKAART



Boaz is gek op indianen en alles wat daarmee te maken heeft. Vrienden heeft hij niet, maar dat mag zijn moeder niet weten dus bedenkt hij vrienden. In zijn klas komt een nieuw meisje, een echte indiaan. Ze zit naast Boaz en samen maken ze een werkstuk over de leuke kanten van de Maya's. Als Boaz samen met zijn ouders een gesprek op school heeft, over het overslaan van een klas, wordt hij heel erg boos en vlucht de duinen in.

- Lees bladzijde 11 'Boaz houdt van...' t/m '...van het pleintje.' voor. Boaz heeft **vrienden verzonnen** om zijn moeder gerust te stellen. Heb jij weleens vrienden verzonnen?
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die vrienden heeft verzonnen?
- Lees bladzijde 13 'Indianen zien er...' t/m '...heldenmoed voor nodig.' voor. Bij indianen krijg je een veer als je een **heldendaad** hebt verricht.
Leesvraag: Is er iemand in jouw boek die een veer verdient?
- Lees op bladzijde 22 'Boaz mist wel...' t/m bladzijde 23 '...wel eens iets.' voor. Boaz mist weleens dingen omdat hij weg zit te **dromen**. Gebeurt dit jou ook weleens?
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die dingen mist omdat hij zit te dromen?
- Lees op bladzijde 35 'Juf Annet was...' t/m bladzijde 37 '...wil dit echt.' voor. Boaz kiest voor vriendschap in plaats van voor zijn eigen ontwikkeling.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die **vrienden voor alles** stelt?
- Lees op bladzijde 35 'Het leek alsof...' t/m bladzijde 38 '...was hij weggerend.' voor. Boaz is heel erg boos geworden. Ben jij weleens zo **boos** geweest?
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die heel erg boos wordt?

