

# MINI LEESLES

## LESKAART



Felix gaat in de grote vakantie op kamp. Hij is dan wel 6 nachten, 7 dagen van huis. Een kamp waar hij niemand kent... Elke dag vraagt hij aan zijn moeder hoe dat goed moet komen. Zijn moeder is te druk en geeft elke dag een gehaast antwoord waar Felix niks mee kan. Maar op een dag geeft zijn moeder een ander antwoord: '*Felix! Je máákt wel een vriend, toch?*' Hoe dan? Hoe maakt Felix een vriend?

Felix gaat aan de slag en legt een dossier 'Hoe maak ik een vriend?' aan. Waaruit bestaat een vriend? Welke lichaamsdelen en welke eigenschappen behoort een vriend te hebben? Zal het Felix lukken om voor of tijdens het kamp een vriend te maken?

- Lees bladzijde 14 '*Felix denkt na...*' t/m bladzijde 17 '*...voor altijd homo.*' voor. Heb jij wel eens vijanden gemaakt zonder dat het je bedoeling was? Hoe heb je dat gedaan?  
**Leesvraag:** Heeft jouw hoofdpersoon vijanden? Zo weet ik bijvoorbeeld dat Nikki uit [Dagboek van een Muts](#) een aartsvijand heeft: MacKenzie.
- Felix heeft een schrift vol met ideeën hoe hij een vriend maakt. Lees bladzijde 59 '*Het is al...*' t/m '*...ze zijn het roerend eens.*' voor. Met welke woorden maak je een vriend?  
**Leesvraag:** Hoe heeft jouw hoofdpersoon vrienden gemaakt? Lees een stukje voor waaruit dit blijkt.
- Eind goed al goed. Het hele boek door maakt Felix zich zorgen of hij wel vrienden zal maken. Lees bladzijde 75 '*Zijn vader verdraait...*' t/m '*...zo doen we het.*' voor. Het is dus helemaal goed gekomen.  
**Leesvraag:** Eindigt jouw boek ook goed?

