

MINI LEESLES

LESKAART



Joe Prop, 12 jaar, is ontzettend rijk en heeft alle spullen die je je maar wensen kan. Hij is de zoon van meneer Prop die altijd een eenvoudig leven had. Hij werkte in een fabriek waar hij dag in, dag uit toiletpapier op rolletjes wikkelde totdat hij een geweldige uitvinding bedacht; Bipsfris.

Toiletpapier dat aan een kant vochtig en aan de andere kant droog is. Deze uitvinding verkocht zo goed, dat hij er heel rijk van werd. Op zijn twaalfde verjaardag kreeg Joe 1 miljoen van zijn pa. Dit had hij vorig jaar ook al gekregen. Pa deed niet moeilijk en gaf hem er nog 1 miljoen bij. Hij verlangde heel erg naar een echt cadeau, iets wat hij nog niet had: een vriend.

Is een vriend ook te koop? Zal het Joe lukken om vrienden te vinden als hij naar een gewone school gaat, waar niemand weet dat hij rijk is?

- Lees bladzijde 6 'Joe had alles wat hij ooit...' t/m bladzijde 9 '...wereld kon kopen.' voor. Het gaat over wat Joe allemaal heeft omdat hij zo rijk is.
Leesvraag: Wat zou de hoofdpersoon uit jouw boek er van vinden als hij of zij zo rijk zou zijn? Wat zou deze persoon heel graag willen hebben als hij of zij zo rijk zou zijn?
- Lees bladzijde 49 'Ja. Ik weet zeker...' t/m bladzijde 52 '...Eerlijk delen!' voor. Dat gaat erover dat Raj, de verkoper, Joe herkent en het uitkomt dat Joe rijk is. Hij heeft gelogen tegenover Bob hierover. Wat zou je zelf doen als iemand tegen je liegt? En het geld dat Joe wil geven, zou je dat aannemen?
Leesvraag: Hoe zou de hoofdpersoon uit jouw boek hierop reageren? Op het liegen? Zou hij of zij het aangeboden geld aannemen denk je?
- Lees bladzijde 74 'Juf Spits gaf geschiedenis...' t/m bladzijde 75 '...volgende generatie doorgegeven.' voor. Het gaat over bijnamen die leerlingen voor hun leerkrachten hebben. Kun jij voor jouw leerkracht ook een bijnaam bedenken en waarom heb je deze bijnaam gekozen?
Leesvraag: Komen in jouw boek ook bijnamen voor? Welke en voor wie?
- Lees bladzijde 136 'Dat is een ernstige...' t/m bladzijde 138 '...hoofd in zijn handen.' voor. Dat gaat over namen die niet echt geschikt zijn om als meester of juf te hebben.
Leesvraag: Komt er in jouw boek ook een gekke naam voor? Kun jij er nog eentje bedenken die in dit rijtje zou passen?
- Op bladzijde 203 staat dat Mevrouw Klodder, de kantinejuf, een kookboek schreef over 101 recepten met vleermuizenbraaksel.
Leesvraag: Komt in jouw boek ook eten voor dat niet zo lekker is en wat is dat dan? Kun jij een recept bedenken met vleermuizenbraaksel?

