

MINI LEESLES

LESKAART

Pieter Feller & Natascha Stenvert



Kolletje & Dirk
Kom erbij!

l.s

Kolletje verveelt zich 's morgens vroeg. Ze gaat naar buiten, maar daar is nog niks te beleven. Zo vroeg is het. Zou Dirk al wakker zijn? Samen gaan ze met meneer De Jong mee naar het park, maar ook daar is nog niks te beleven.

Langzaam begint het wat drukker te worden. Een zwerver komt bij meneer De Jong op het bankje zitten, oppas Fleur komt met haar tekenklas om te tekenen en meester Lucas komt toevallig ook langs. Gelukkig maar! Want hij is precies op tijd om hondje Doerak uit het water te redden.

Het wordt steeds drukker en drukker in het park en dat is hartstikke gezellig. De vader en moeder van Kolletje komen langs met spullen om lekker te picknicken, maar Doerak denkt daar anders over. Hij gaat er met het doek vandoor. Kan de picknick zo wel doorgaan? Is er eigenlijk wel genoeg voor al die mensen die erbij gekomen zijn?

Bij **Kolletje en Dirk Kom erbij!** geef ik per verhaal enkele mini leeslessen én andere lesideeën:

Stil in het park

* Kolletje is vroeg wakker. Lees bladzijde 9 '*Stil in het...*' t/m bladzijde 9 '*...ze naar buiten.*' voor.

Ben jij wel eens vroeg wakker? Wat doe jij dan?

Lees vervolgens verder voor t/m bladzijde 11 '*...naar het park gaan.*'

Leesvraag: Op welk tijdstip van de dag speelt jouw verhaal zich af?

* Samen delen. Lees bladzijde 12 '*Hé, daar heb je...*' t/m bladzijde 13 '*...met zijn buggy weg.*' voor. Welke dingen deel jij wel eens met anderen?

Leesvraag: Wordt er in jouw boek samen gedeeld?

Meneer De Jong is een model

* De tekenklas van Fleur tekent meneer De Jong na. Jullie zijn nu de tekenklas, kunnen jullie de juf of iemand anders natekenen?

* Werkt de toverspreuk wel of niet? Lees bladzijde 16 '*Hé, moet je kijken...*' t/m bladzijde 18 '*...alsof er niets gebeurd is.*' voor.

Leesvraag: Wordt er in jouw boek getoverd? Lees er een stukje over voor. Of kun je zelf een toverspreuk bedenken die bij jouw boek past?

Een ijsje en een kraai

* Wat zou jij toveren? Lees bladzijde 20 '*Wie het eerst...*' t/m bladzijde 23

'...zegt de vrouw lachend.' voor. **Leesvraag:** Lees een stukje voor uit jouw boek en laat ons iets bedenken wat we daarbij kunnen toveren.

Picknicken met Doerak

* Teken of speel de picknick na. Wie zijn er allemaal?

* Organiseer zelf een picknick voor de klas. Wat hebben jullie allemaal nodig?

