

# MINI LEESLES

## LESKAART



Willy woont in Sunshine. Het is een rustig stadje, waar bijna nooit iets gebeurt. Tot er ineens een Duistere Cowboy op zijn paard verschijnt. De Cowboy heeft de eerste keer een grote houten worst mee en de keer daarna een grote houten klok.

De inwoners van Sunshine denken dat het uithangborden voor de winkels zijn, maar is dat wel zo? Willy denkt dat het aanwijzingen zijn en hij gaat op onderzoek. Zal hij de Duistere Cowboy vinden en het raadsel ontcijferen?

- Bill Brown wil graag kippen in plaats van het gebruikelijke paard. Een paard heeft iedereen al. Lees bladzijde 5 '*Ik zit erover...*' t/m bladzijde 6 '*...nou van kippen?*' voor.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek iemand die iets anders doet dan wat alle anderen doen?
- Lees bladzijde 46 '*Op dat moment...*' t/m bladzijde 48 '*...mijn nieuwe leus.*' voor. Willy vindt een aanwijzing op de klok, maar John en papa denken dat het niets is.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek ook iemand die een aanwijzing vindt?
- Berry heeft een vervelend voorgevoel dat uiteindelijk blijkt te kloppen. Lees bladzijde 74 '*Berry volgde Bill...*' t/m bladzijde 76 '*...hem al gezien.*' voor.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek ook iemand met een voorgevoel dat blijkt te kloppen?
- Brocius de groenteman heeft een goed plan bedacht zodat hij ook de aandacht krijgt die de winkeliers krijgen die de borden van de Duistere Cowboy hebben gekregen. Lees bladzijde 110 '*Willy en Zerelda...*' t/m bladzijde 113 '*...achterhaalt ze wel.*' voor.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek ook iemand die een slim plannetje heeft bedacht?
- Lees bladzijde 145 '*Toen Willy de...*' t/m bladzijde 148 '*...in mijn winkel!*' voor. De moeder van Willy is heel erg trots omdat hij heeft geholpen om Brown te betrappen en op te pakken.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek ook iemand trots?

