

MINI LEESLES

LESKAART



Elizabeth wordt door haar oom en tante met alleen wat kleingeld en een treinkaartje achtergelaten. Helemaal alleen reist ze naar Winterhuis Hotel.

Ze kan niet geloven dat ze hier de kerstvakantie mag blijven, heerlijk eten, de grootste bibliotheek, een filmzaal en nog veel meer. Samen met Freddy onderneemt ze van alles in het Winterhuis Hotel. Er gebeuren ook allemaal spannende dingen. Waarom moet ze zich elke avond bij Norbridge melden? Waarom sluipt Norbridge 's nachts in de bibliotheek? En wat was er met Marcus en Selena Hiems die Elizabeth de hele tijd leken te volgen?

Elizabeth vindt 'Het Boek' in de bibliotheek welke ze eigenlijk niet mocht meenemen uit de bibliotheek, maar ze doet het wel. Wanneer ze het uiteindelijk wil terugbrengen kan ze het nergens vinden. Wat is er mee gebeurd?

- Nog voordat Elizabeth de brief gelezen had wist ze dat dat niet veel goeds betekende. Lees bladzijde 9 'Buiten op de deur...' t/m bladzijde 12 '...met veel te weinig kleren en geld.'
Leesvraag: Komt er in jouw boek ook iets voor, waarvan je van te voren al weet wat het betekent?
- Elizabeth is goed in eigenlijk alles wat met taal te maken heeft. Lees bladzijde 15 'De ronkende rood-witte bus...' t/m bladzijde 16 '...dat ze in de trein had bedacht.'
Leesvraag: Waar is jouw hoofdpersoon goed in?
- Aan zijn ogen/gezicht zag Elizabeth dat Norbridge verontrust keek. Lees bladzijde 46 'Norbridge gaf geen...' t/m bladzijde 47 '...beschouwen als je thuis,' zei hij.'
Leesvraag: Welk gevoel kun je van jouw hoofdpersoon aflezen? En hoe zie je dat? Doe het eens voor?
- In de bibliotheek ontdekt Elizabeth een saai, gewoon boek. Lees bladzijde 78 'Ze duwde de hele rij...' t/m bladzijde 79 '...en daalde de trappen verder af.'
Leesvraag: Eigenlijk mag Elizabeth het boek niet meenemen. Doet in jouw boek iemand iets wat eigenlijk niet mag?
- Het boek had Elizabeth al terug moeten brengen, maar dat heeft ze nog steeds niet gedaan. Ze is ongerust en teleurgesteld. Lees bladzijde 176 'Ik heb gezegd dat...' t/m bladzijde 177 '...wilde ontdekken wat het sleutelwoord was.'
Leesvraag: Elizabeth wilde niet teleurgesteld klinken. Hoe kun je dat aan je stem horen? Lees een stukje uit je boek voor, zodat we duidelijk de emotie horen.

