

# MINI LEESLES

## LESKAART



Dit keer is Geronimo Stiltonox in de ruimte aan boord van de Zwarte Gat en Kaas. Hij is gezagvoerder. Alleen weet hij niks van een nieuwe missie, maar zijn opa wel. En voor zijn opa is Geronimo een beetje bang.

Hun ruimteschip heeft namelijk brandstof nodig. Dit krijgen ze van drie Blubbers van de planeet Blubber. De Blubbers willen niks in ruil voor de brandstof. Maar klopt dit wel? Waarom geef je brandstof weg dat kostbaar en schaars is? Dit moet echt verder onderzocht worden. Wat er dan allemaal gebeurt...

- Geronimo wil heel graag schrijver worden. Lees bladzijde 14 'O, oeps, laat ik...' t/m bladzijde 15 '...het wassen van kosmomuisen.'  
**Leesvraag:** Is er iets wat jouw hoofdpersoon heel graag wil?
- De neef van Geronimo maakt een grapje, maar Geronimo vindt het niet leuk. Lees bladzijde 42 'Dat was fijn...' t/m bladzijde 44 '...volg zijn bevelen graag op.'  
**Leesvraag:** Komen er in jouw boek ook grapjes voor? En als ze voorkomen vindt iedereen ze dan leuk?
- Thea weet dat iedereen zijn eigen gewoonten heeft, maar toch vertrouwd ze het niet. Lees bladzijde 66 'Eigen gewoonten op iedere...' t/m bladzijde 69 '...Vreemd, heel vreemd!'  
**Leesvraag:** Welke gewoonten komen in jouw boek voor?
- Lees bladzijde 106 'Waar gaat dit over?...' t/m bladzijde 112 '...Klem hem zo nodig uitdagen?'  
**Leesvraag:** Wordt er in jouw boek ook iemand uitgedaagd?

