

# MINI LEESLES

## LESKAART



Slimme Rik is een waarnemer, niets ontsnapt aan zijn waarnemer-ogen. Daarom tekent hij ook liever dan dat hij verhalen schrijft, hij is immers een kunstenaar en beelden zeggen meer dan woorden.

Slimme Rik vindt een briefje met de tekst: alien observeert je. Overal kijkt Slimme Rik en nu denkt hij dat zijn meester de alien is en dat die de wereld wil vernietigen. Slimme Rik doet er alles aan om dit te voorkomen. Gaat dit hem ook lukken?

Hij heeft dit 'geheim' alleen gedeeld met zijn beste vriendin Puck. Bij Puck moet Rik vaak op de bank liggen, omdat Puck psycholoog wil worden en dat graag op Rik oefent. Puck gelooft Rik eigenlijk niet. Zou Puck gelijk hebben? Slimme Rik beleeft allerlei grappige avonturen om er achter te komen wat er in de map niet openen staat en om er voor te zorgen dat de wereld niet wordt vernietigd.

- Rik zijn zus heet Erica, maar hoe je haar naam spelt is elke keer anders. Ook hebben ze vaak ruzie. Lees bladzijde 17 *'Mijn zus heet Erica. Behalve...'* t/m bladzijde 21 *'...is inderdaad vlekkeloos.'* voor.  
**Leesvraag:** Komt er in jouw boek ook een broer en zus voor? Hoe is hun relatie?
- Rik heeft veel geleerd van zijn beste vriendin Puck. Lees bladzijde 35 *'Zij gelooft in mij...'* t/m bladzijde 36 *'... is Deens voor 'waterpistool!'* voor.  
**Leesvraag:** Heeft jouw hoofdpersoon ook een beste vriend/vriendin en heeft hij/zij ook iets van hem/haar geleerd?
- Rik kijkt stiekem op de computer van zijn meester. Lees bladzijde 68 *'Ik kijk om me heen...'* t/m bladzijde 71 *'...wat hij ervan vindt.'* voor.  
**Leesvraag:** Wat zou jouw hoofdpersoon doen? De map openen of niet?
- Simon heeft de muurschilderingswedstrijd gewonnen en doet een overwinningdansje. Lees bladzijde 183 *'Aan het einde van...'* t/m bladzijde 183 *'...niet van mij.'* voor en laat de plaatjes zien.  
**Leesvraag:** Hoe zouden ze in jouw boek een overwinning vieren?

