

MINI LEESLES

LESKAART



Maximiliaan woont bij tante Kokkie in de keuken van de gevangenis. Zijn tante is daar de kok en zij zorgt voor hem. Zijn vader is een prins en zijn moeder is een ontdekkingsreiziger, daarom kunnen ze niet voor hem zorgen.

Op een dag staat er een meneer voor de deur die zegt dat hij oom Antonio is en dat hij Maximiliaan komt bezoeken. Hij vertelt dat de familie van Max een circus heeft, circus Belinda, en dat dit circus in de buurt is. Samen met Max en Trixie gaat hij er naartoe. Als ze daar aankomen zijn ze zwaar teleurgesteld. Het circus lijkt verlaten, er worden geen voorstellingen meer gegeven en een aantal artiesten is vertrokken. Het lijkt alsof er een vloek over het circus heerst.

Max wil het er niet bij laten zitten. Hij wil zijn familie graag helpen om het circus weer draaiende te krijgen. Samen met Trixie gaat hij proberen het circus opnieuw op te bouwen en wil hij achterhalen wat er aan de hand is. Zal het ze lukken om het mysterie te ontrafelen? En zal er weer een voorstelling worden gegeven in circus Belinda?

- Trixie en Maximiliaan hebben de hele dag koekjes gebakken. Lees bladzijde 44 'Die avond zaten...' t/m bladzijde 47 '...onze verre nichten.' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die gaat koken of bakken?
- Maximiliaan weet niet wat hypnotiseren is en zijn oom legt het hem uit. Lees bladzijde 56 'En dan hebben...' t/m bladzijde 57 '...Belinda. Ik huiverde.' voor.
Leesvraag: Worden er in jouw boek ook moeilijke woorden uitgelegd?
- Trixie heeft alleen een bikini aan omdat ze het te warm vindt om andere kleren aan te doen. Lees bladzijde 64 'De ochtend van...' t/m bladzijde 66 '...ik mezelf niet.' voor.
Leesvraag: Is het in jouw boek ook warm? Of is het er juist koud?
- Gustaaf moet zo hard lachen dat de tranen over zijn wangen lopen. Lees bladzijde 124 'Gustaaf was zijn...' t/m bladzijde 127 '...ik moest kijken.' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die hard moet lachen?
- Maximiliaan is zo zenuwachtig voor de voorstelling, dat hij er niet van kan slapen. Lees bladzijde 188 'Het was al...' t/m bladzijde 190 '...bruine beer lag.' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die zenuwachtig is?

