

MINI LEESLES

LESKAART



Heb jij altijd al willen weten hoe het komt dat er vaak één sok van een paar verdwijnt? In dit boek vind je het antwoord op deze vraag. Er bestaan Sokkenvreterers en zij eten sokken. Onder sokkenvreterers geldt een erecode, namelijk: *'Neem nooit een heel paar!'*

Sokkenvreterdeskundige professor Lokhorst doet onderzoek naar Sokkenvreterers. Het is hem nog nooit gelukt om een foto van een sokkenvreter te maken. Dan is er namelijk alleen maar een vage schim te zien. Wel heeft hij een heleboel tekeningen gemaakt van Sokkenvreterers. Op een dag neemt hij Giecheltje gevangen in een glazen bak, zodat hij hem goed kan observeren en nog meer te weten kan komen over het leven van de Sokkenvreterers. Andere Sokkenvreterers komen Giecheltje bevrijden en de professor ontdekt op die manier veel meer nieuwe dingen over de Sokkenvreterers.

De Sokkenvreterers Tulamor, Ramses en Giecheltje komen terecht in een strijd tussen twee maffiabazen. Tulamor wordt zelfs gevangengenomen door één van hen. Giecheltje gaat op onderzoek uit en hij wil Tulamor bevrijden. Zal het hem lukken om Tulamor te vinden en te bevrijden?

- De professor bestudeert Tulamor goed en maakt een aantal notities. Lees bladzijde 46 'Hoewel de sokkenvreter...' t/m bladzijde 47 '...mijn nieuwe ontdekking!' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die iets bestudeert?
- De hond is de grootste vijand van de sokkenvreter. Lees bladzijde 85 'Er was weliswaar...' t/m bladzijde 88 '...om zich heen.' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die een vijand heeft?
- Tulamor komt erachter dat hij niets weet van het verleden van zijn vader. Zijn vader heeft hem daar nooit iets over verteld. Lees bladzijde 129 'Dollekie Dralon bekeek...' t/m bladzijde 130 '...net als jij.' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iets dat wordt achtergehouden voor iemand?
- Giecheltje heeft een plan om meneer Yuan zijn sokken terug te geven, maar er zit een addertje onder het gras. Lees bladzijde 138 'Meneer Laurens stonk...' t/m bladzijde 139 '...niet nerveus is.' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook een situatie met een addertje onder het gras?

