

# MINI LEESLES

## LESKAART



Nan Mus is een schoorsteenveger in het oude Londen. Een werkje waar weeskinderen voor gebruikt worden. Deze kleine kinderen kunnen tenminste in de schoorstenen kruipen en alle hoekjes schoon maken. Hoe gevaarlijk het is, dat wordt Nan maar al te duidelijk als ze vast komt te zitten in een schoorsteen. Roger die weet daar wel wat op: een vuurtje zorgt er wel voor dat ze gaat klimmen.

*'Daarna kwam de warmte. Het begon als een tintelend gevoel in haar rug en voeten, dat vervolgens door haar benen omhoogtrok. In een paar tellen veranderde de warmte in een verzengende hitte. 'Roger, jij wint!' Gilde ze met het laatste beetje lucht in haar longen. 'Ik ga wel weg bij Crudd! Ik stop met klimmen! Maar MAAK DAT VUUR UIT!'*

Door een wonder overleeft Nan dit ongeluk. Dat is niet het enige wonder. Het roetje dat Nan gekregen had van de Veger, dat bewoog. Het roetje dat ze al jaren met zich mee droeg dat bewoog...

*"Niet bang zijn,' fluisterde ze. 'Ik zal je geen pijn doen.' Ze aaide het roetje voorzichtig met haar duim. Ze wist zelf ook niet waarom. Het ding kalmeerde. Stil lag het in haar hand. Weer vielen haar de twee deukjes op, donker als een schaduw van een schaduw. Ze leken echt sprekend op ogen.'*

Nan grijpt deze kans aan om anderen te laten denken dat ze dood is en ze vlucht weg. Samen met het roetje, dat ze Charlie noemt, zoekt ze onderdak in het Huis met de Honderd Schoorstenen. Het is nu aan Nan om voor Charlie te zorgen en er zelf voor te zorgen dat ze geld binnen haalt zodat ze voor eten kan zorgen zonder dat Crudd door krijgt dat ze nog leeft. Zal dat Nan lukken?

- Muisje is bang voor zijn eerste klim en Roger maakt het er niet beter op. Lees bladzijde 33 'Snipper zat...' t/m bladzijde 37 '...dat beloof ik.' voor. Hoe zou jij je voelen als je in Muisjes schoenen stond? **Leesvraag:** Komt er angst in jouw boek voor? Waarvoor is iemand bang?
- Lees bladzijde 96 'Aan het eind...' t/m bladzijde 98 '...dat soort dingen.' voor. Elke kamer heeft een andere rol. Bedenk nu zelf een kamer die bij jouw leven zou passen. Zelf zou ik natuurlijk een droom-weg-kamer vol met boeken maken. **Leesvraag:** Welke kamer past bij jouw boek?
- Op bladzijde 179/180 staat een gedicht over schoorsteenvegers. Lees het gedicht voor. Wat haal jij uit dit gedicht? De schoorsteenvegers weten niet wat ze ermee moeten. **Leesvraag:** Komen er gedichten in jouw boek voor? Lees het gedicht voor en bespreek samen wat je eruit haalt.

