

MINI LEESLES

LESKAART



Frida is een bijzonder meisje, dat kun je aan haar zien. Ze is ook anders dan anderen en trekt soms zelfs mannenkleding aan.

Naast dat ze als kind ziek is geweest krijgt ze op 18 jarige leeftijd ook nog een ongeluk.

Om de tijd te doden begint ze met het schilderen van haar voeten en later met het schilderen van zelfportretten. Zal het Frida lukken om iedereen over haar portretten te laten praten?

- Laat de eerste illustratie zien en lees de tekst '*Frida werd geboren...*' t/m '*...bijzonder meisje was.*' voor. Waaraan kun je zien dat Frida een bijzonder meisje is?
Leesvraag: Wat maakt jouw hoofdpersoon bijzonder?
- Lees '*Frida werd geboren...*' t/m '*...dan andere mensen.*' voor. Ben jij anders dan anderen? Wat maakt jou anders?
Leesvraag: Wat maakt jouw hoofdpersoon anders dan anderen?
- Durf te leven! Lees op de laatste bladzijde de tekst '*Als we iets kunnen...*' t/m '*... "Durf te leven!"*'. voor.
Leesvraag: Wat zou jouw hoofdpersoon anders mogen doen volgens jou om nog meer te genieten van het leven?

