

MINI LEESLES

LESKAART



Omstreeks 1300 zijn er vaak overstromingen in Nederland en die strijd tegen het water heeft bijzonder lang geduurd. Dit boek vertelt over de eerste dijken die in Nederland werden gebouwd en over het verzet dat daar tegen was. Eerst van de darinkdelvers en daarna van de boeren en de vissers.

In de loop van de tijd leren de dijkwerkers steeds meer en hebben de ingenieurs meer verschillende machines tot hun beschikking. Dit leidt uiteindelijk tot de bouw van de afsluitdijk, de deltawerken en het droogleggen van de Noordoostpolder.

- Door het darinkdelven komt het land steeds lager te liggen. De mensen weten dat het een kwestie van tijd is voordat er overstromingen zullen komen, maar ze waren ervan afhankelijk. Lees bladzijde 13 '*In de dertiende...*' t/m bladzijde 14 '*...Zeeuwse eiland Schouwen.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die ergens aan begint, terwijl hij eigenlijk al weet dat het fout af zal lopen?
- De dijkers uit Alkmaar en de dijkers uit Hoorn zijn er beide van overtuigt dat Spanje is verslagen door een gevecht met mensen uit hun stad. Hierdoor krijgen ze enorme ruzie en gaan ze een paar keer op de vuist. Lees bladzijde 43 '*Twee maanden later...*' t/m bladzijde 46 '*...dan maar uithalen?*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die ruzie maakt? Of zijn er mensen die het niet met elkaar eens zijn?
- De mannen worden uitgelachen door de jongens uit De Rijk. Lees bladzijde 74 '*Het plan van...*' t/m bladzijde 75 '*...voor hem uit.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die wordt uitgelachen?
- Arend en zijn vrouw vertrekken naar de Noordoostpolder. De moeder van Joes voelt zich niet op haar gemak tussen de grijze prut en wil misschien ook wel vertrekken. Lees bladzijde 154 '*Een dag later...*' t/m bladzijde 156 '*...een hele stapel.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die ergens anders gaat wonen?
- Rudie krijgt van zijn ploegbaas een mooie kans om alles over elektriciteit te leren. Hij krijgt hierover elke avond, na werktijd, een uur les. Lees bladzijde 158 '*Na de wedstrijd...*' t/m bladzijde 160 '*...gaan het zien.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die een mooie kans krijgt om nieuwe dingen te leren?

