

# MINI LEESLES

## LESKAART



De vader van Farouk is wereldkampioen schoonspringen en Farouk vindt dat verschrikkelijk. Hij schaamt zich ervoor en zou willen dat zijn vader een ander beroep had gekozen. Als zijn vader een nieuwe baan heeft, kan Farouk zijn geluk niet op. Totdat hij erachter komt dat zijn vader en moeder allebei op een cruiseschip gaan werken en dat hij mee moet.

Tijdens het inpakken van zijn spullen krijgt hij een vreemd bericht van Nina. Hij kent haar niet, maar ze zegt op cruiseschip de Cliffhanger te wonen. Haar vader is hoofd van de beveiliging en hij is druk bezig om te achterhalen waar een verdwenen hamer en schroevendraaier zijn gebleven. Nina wil ook graag op onderzoek uit en daar heeft ze Farouk voor nodig. Farouk wil graag helpen en heeft spontaan zin om richting het cruiseschip te gaan. Zal het Nina en Farouk lukken om de verdwenen spullen te vinden? Is er een dief op het schip of is er iets anders aan de hand?

- Op cruiseschip de Cliffhanger verdwijnen dingen. Eerst een hamertje en nu een schroevendraaier. Zal er een dief op het schip zijn? Lees bladzijde 13 'En dan komt...' t/m bladzijde 16 '...even wat mee.' voor.  
**Leesvraag:** Zijn er in jouw boek dingen die verdwijnen?
- Jumana ontdekt de appelmoes in de tas van Farouk en daarna bekijkt mama de rest van de geheime spullen in zijn tas. Gelukkig zorgt oom Abdoel voor afleiding en kan Farouk alles snel terug in zijn tas stoppen. Lees bladzijde 17 'Daar gaan ze...' t/m bladzijde 19 '...door de lucht.' voor.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek iemand die voor afleiding zorgt?
- Als Farouk en Nina roet proberen te maken, worden ze betrapt door Petter en John. Die willen weten wat ze aan het doen zijn en als Farouk en Nina het niet willen zeggen, pakken ze de rugzak van Farouk af in de hoop dat Farouk dan meer zal vertellen. Lees bladzijde 40 'Farouk gaat op...' t/m bladzijde 43 '...goed met u?' voor.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek ook iemand die onder druk wordt gezet?
- De Salto Sultan gaat van het dek van het schip springen, zo de zee in. De kapitein zegt dat hij het hem heeft afgeraden, maar dat de Salto Sultan het toch gaat doen. Lees bladzijde 79 'Dames en heren...' t/m bladzijde 81 '...zijn gezicht af.' voor.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek iets dat wordt afgeraden?

