

MINI LEESLES

LESKAART



Iemand in het bijzonder is een boek met verhalen over 34 markante vrouwen. Lees over Judith Leyster, de eerste vrouwelijke meesterschilder in 'Meesterschilder'. Of lees over Elizabet Samson, een vrije, zwarte vrouw in Paramaribo. Zij mag in een mooi huis wonen, plantages bezitten maar niet met een witte man trouwen in 'Een bruiloft in Paramaribo'.

Rijntje Biljardt kon erg goed koken. Zo goed, dat ze als keukenmeid aangesteld werd als kokkin. Hoe het haar vergaan is? Dat lees je in 'Aan tafel met de Oranjes'. Benieuwd naar 'De snelste vrouw van de wereld'? Lees dan het verhaal over Doekje Dillema.

- *Een wonderlijke vondst*: Ze weten 2000 jaar later niet precies hoe het gaan is.
Leesvraag: Zijn er dingen in jouw boek waarvan je niet precies weet hoe het gegaan is? Wordt dat niet verteld? Is het een herinnering uit een eerder deel?
- *Dirk*. Mannen en vrouwen zijn jaren lang ongelijk geweest.
Leesvraag: Zijn de mannen/vrouwen of jongens/meisjes in jouw boek gelijk? Waardoor merk je dat dat wel/niet zo is?
- *De kluizenares*: 'Ja, ik wil mijn leven offeren aan God.'
Leesvraag: Komt het geloof in jouw boek voor? Wat doen mensen vanuit het geloof?
- *Muze*. Dit is een verhaal vol verdriet.
Leesvraag: Komt er verdriet in jouw boek voor?
- *Actrice van beroep*. Er wordt een hoop geroddeld.
Leesvraag: Wordt er geroddeld in jouw boek?
- *Een bruiloft in Paramaribo*. Elisabeth is de allereerste zwarte vrouw die in Suriname trouwde met een witte man.
Leesvraag: Is jouw hoofdpersoon ergens de eerste in?
- *Vrouw in manskleren*. Je leest over beloften die gebroken worden.
Leesvraag: Houden de personen in jouw boek zich aan hun beloftes?
- *Aan tafel met de Oranjes*. Rijntje kon erg goed koken.
Leesvraag: Speelt eten een rol in jouw boek?

