

MINI LEESLES

LESKAART



Ben jij ook wel eens bang voor het huisdier van iemand anders?

In Het geheim van het dierenasiel is Moos bang van allerlei dieren, maar hij vindt ze soms ook gewoon vies of vervelend! Toch krijgt zijn zusje Loe hem zover om met haar te gaan werken als vrijwilliger in het dierenasiel. Na een paar dagen merken ze al gauw gekke dingen op.

Waarom krijgen de dieren ineens andere voeding? En waarom moeten sommige dieren een spray op hun vacht? Er gebeuren rare dingen in het dierenasiel! Moos en Loe gaan op onderzoek uit en komen er achter dat de andere vrijwilliger gemene plannetjes heeft. Samen proberen ze een stokje te steken voor deze plannetjes. Gaat het ze lukken? En overwint Moos zijn angsten voor dieren? Lees gauw dit boek om daar achter te komen!

- In dit hoofdstuk wordt het gezin voorgesteld. Het bestaat uit papa Jef, papa Cas, Moos en Loe. Lees bladzijde 7 '*Je bent er...*' t/m bladzijde 10 '*...Aantrekken. We gaan!*' voor.
Leesvraag: Hoe zijn de gezinnen en families in jouw boek verdeeld? Denk aan broers/zussen/tantes/ooms/opa/oma/neven/nichten.
- Moos wordt een 'held op sokken' genoemd. Dit is een spreekwoord en betekent dat je eigenlijk niet zo dapper bent als je lijkt. Lees bladzijde 7 '*Je bent er...*' t/m bladzijde 7 '*...boodschappen te doen*' voor.
Leesvraag: Kom je ook uitdrukkingen of spreekwoorden tegen in jouw boek? Welke? Wat betekenen ze?
- Moos en Loe gaan in het dierenasiel werken als vrijwilliger. Dan werk je zonder er geld voor te krijgen. Lees bladzijde 16 '*Jij ook altijd...*' t/m bladzijde 17 '*...jij maar voorop*' voor.
Leesvraag: Welke banen of beroepen kom je tegen in jouw boek?
- Moos is eigenlijk heel bang van de hond Amor. Hij durft hem geen eten te geven. Hij zamelt al zijn moed bij elkaar en geeft hem toch te eten én durft hem te aaien! Lees bladzijde 29 '*Hij had het...*' t/m bladzijde 33 '*...over zijn vingers*' voor.
Leesvraag: Is er iemand in jouw boek ook eerst ergens bang voor, maar durft het dan later wel?
- Moos en Loe komen erachter dat Vic slechte plannetjes heeft. Ze luisteren hem af terwijl hij aan het bellen is en zijn er niet gerust op. Lees bladzijde 42 '*Samen met Loe...*' t/m bladzijde 45 '*...een beetje misselijk*' voor.
Leesvraag: Zit er een slechterik in jouw verhaal? Wat is zijn/haar slechte plannetje?

