

MINI LEESLES

LESKAART



Super en Max gaan met de lakei op zoek naar de vader van Max, Felix. Ze komen weer in allemaal plaatsen in Jippie en ook in Grom. Ze hadden wel van Felix gehoord, maar wisten niet waar hij nu was. De mensen hadden gehoord dat hij met de onderwaterpiraten mee was gegaan.

Zouden Super en Max de vader van Max vinden? Zou Max zijn muzikaliteit van zijn vader geërfd hebben? En wat was er allemaal aan de hand op het eiland van de Onderwaterpiraten? Want dat daar iets niet klopte dat wisten ze wel zeker.

- Max weet niet wie zijn vader is. Lees bladzijde 10 'In de eetzaal van het kasteel...' t/m bladzijde 12 '...twee stroopwafels mee en liep het kasteel uit.' voor.
Leesvraag: Weet jouw hoofdpersoon wie zijn vader is? Zo, ja beschrijf hem en als je het niet weet probeer je je te bedenken hoe z'n vader eruitziet.
- Bij Max zijn familie gaan ze regenboogspaghetti eten. Lees bladzijde 51 'Max nam nog een grote hap...' t/m bladzijde 52 '...zei Max voorzichtig.' voor.
Leesvraag: Heeft eten in jouw boek ook een speciale naam?
- Super vindt het spannend dat ze naar de piraten gaan en naar alle plekken waar Felix geweest is. Lees bladzijde 72 'Super en Max zaten in de schaduw...' t/m bladzijde 73 '...Ik denk het wel,' zei Super.' voor.
Leesvraag: Is er iets wat jouw hoofdpersoon **spannend** vindt? Of wat jij spannend vindt?
- Evert vindt gewone piraten saai, daarom hebben ze zich Onderwaterpiraten genoemd. Lees bladzijde 147 'Super zuchtte diep...' t/m bladzijde 148 '...Hmpff,' zei Super.' voor.
Leesvraag: Noemen ze in jouw boek iets ook wel eens anders om het leuker/interessanter te maken? Kan je zelf woorden veranderen om het leuker te maken?

