

MINI LEESLES

LESKAART



Het Klavertjesplein is een plein met een groot geheim. Alle mensen die er wonen doen alsof het er niet is. Er staat namelijk een grote toren op het plein waarin het kwaad opgesloten zit. Elke dag als de bellen luiden zorgt iedereen ervoor dat ze veilig binnen zitten en niets van buiten kunnen zien.

Sofie en haar vrienden vinden het maar een rare zaak. Waarom lost niemand dat kwaad op? Waarom doen die ouders zo geheimzinnig? Zullen de 4 het kwaad kunnen bevrijden?

- Lees het proloog voor. Wat denkt de klas? Zijn dit verhaaltjes of is het echt gebeurd?
Leesvraag: Hoe denk je over jouw boek? Verhalen die verteld worden of echt gebeurd?
- De kinderen zijn net ontsnapt maar moeten nu nog door het fort van meneer Sanrah heen. Lees bladzijde 131 'Jerry kijkt naar...' t/m bladzijde 136 '...nog niet voorbij is.' voor.
Leesvraag: Als jij in een schilderij van jouw boek terecht zou komen, hoe zou die eruit zien?
- Het geheim van het Klavertjesplein heeft 2 covers. Het ene is een stofomslag met de personages uit het boek erop. Het andere is de echte cover die er duister en geheimzinnig uit ziet. Bespreek samen welke cover het meeste aanspreekt? Waardoor zou je dit boek bij het ene cover wel en bij het andere cover niet willen lezen?

