

MINI LEESLES

LESKAART



Francisco mag samen met zijn voetbalteam Doeltrappers van club Soto Alto mee doen aan een internationaal jeugdvoetbaltoernooi. Er gebeurt van alles! Ze winnen wedstrijden op een hele bijzondere manier en zo belanden ze in de finale.

Deze finale krijgt een rare voorbereiding als blijkt dat voor het spelen al bekend zou zijn wie er gaat winnen. Francisco wordt hiervoor gewaarschuwd door Luc, de sterspeler van de tegenpartij. Dan blijkt ook nog dat Luc plotseling verdwenen is. Ook zijn er nog twee mannen in pak die overal tevoorschijn komen en de trainers van de Doeltrappers doen geheimzinnig.

De doeltrappers gaan op onderzoek uit om te achterhalen wat er nu nu allemaal speelt. Uiteindelijk komen ze achter de waarheid. Ben je benieuwd wat er gebeurd is? Lees dan het tweede deel van de Doeltrappers.

- De schrijver schrijft hier een hoofdstuk waarbij je geen flauw idee hebt wat er nu gaat gebeuren. Pas na een paar bladzijdes snap je het. Lees bladzijde 5 '*Mijn hart ging...*' t/m bladzijde 13 '*...ik las: Benidorm*' voor.
Leesvraag: Zit er in jouw boek een stuk waarbij je geen idee hebt wat er gaat gebeuren?
- Dit boek is geschreven door een Spaanse schrijver. Dat kun je goed zien aan de namen die gebruikt worden. Lees bladzijde 12 '*Maar ineens hoor...*' t/m bladzijde 13 '*...ik las: Benidorm*' voor.
Leesvraag: Wat voor soort namen worden er in jouw boek gebruikt? Zijn ze typisch Nederlands of hebben ze ook een buitenlands tintje?
- Francisco is verliefd op Helena. Helena heeft hem zelfs gekust! Lees bladzijde 22 '*Helena kwam naast...*' t/m bladzijde 27 '*...Helena. Onze kus*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand verliefd?
- Het team van Francisco wint geheel onverwacht van Inter Milaan. Dit had niemand verwacht. Lees bladzijde 101 '*Ik zal dit...*' t/m bladzijde 107 '*...We hadden gewonnen*' voor.
Leesvraag: Waar gebeurt er in jouw verhaal iets onwaarschijnlijk?
- Francisco zoekt samen met Charlie in de kleedkamer naar het boeken van de trainer. Ze stelen zijn notitieboekje. Lees bladzijde 226 '*In dekluitjes werden...*' t/m bladzijde 228 '*...notitieboekje van Habermas hadden gewonnen*' voor.
Leesvraag: Wordt er in jouw boek iets gestolen?

