

MINI LEESLES

LESKAART



Mira mag eindelijk naar de Eenhoornschool. Dit is iets waar ze al heel lang van droomt. Zeker omdat haar zus er twee jaar geleden al mocht beginnen. Mira vindt haar eerst schooldag ontzettend spannend, maar ze ziet er ook erg naar uit om kennis te maken met haar allerbeste eenhoornvriend.

Mira maakt kennis met Raheem en samen gaan ze op zoek naar hun klas. Tijdens de ceremonie waarbij iedereen kennismakt met zijn eigen eenhoorn, is Mira als laatste aan de beurt. Haar eenhoorn heet Dirk. Vol spanning kijkt ze naar de deur waar de andere eenhoorns doorheen kwamen, maar daar is nu geen eenhoorn te zien. Als ze uiteindelijk kennismakt met Dirk, is hij niet wat ze ervan verwacht en gehoopt had. Hoe moet dat nu verder? Zal ze vrienden met hem kunnen worden?

- Rani heeft al een heleboel medailles gewonnen bij magische speurtochten. Lees bladzijde 1 'Het was maandagochtend...' t/m bladzijde 3 '*...niet zo leuk.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die iets wint?
- De moeder van Mira en Rani moet huilen bij het afscheid nemen. Rani schaamt zich voor haar moeder. Lees bladzijde 11 'De magische poort...' t/m bladzijde 13 '*...telefoon luid klikte.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die zich schaamt?
- Mira komt helemaal niet bij de poort van de eenhoornschool, want Rani heeft haar gefopt. Lees bladzijde 16 'Mira sprong uit...' t/m bladzijde 19 '*...in Raheems schouder.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die gefopt wordt?

