

MINI LEESLES

LESKAART

Augustus 1911.



Janna, een twaalfjarig meisje uit Rotterdam is onlangs wees geworden. Zij gaat naar het mosseldorp Bruinisse om daar bij haar oom en tante te gaan wonen. Het is wennen voor haar. Ondanks haar verdriet om haar ouders leert ze haar stugge tante steeds beter kennen en haar opa, oom en Dries de buurjongen zorgen ervoor dat ze zich langzamerhand thuis gaat voelen.

Janna kan niet zwemmen, maar droomt regelmatig dat ze een zeemeermin is. Het schip van oom Wolfert heet ook Meermin. Janna beleeft avonturen in het kleine dorp in een tijdsbestek van drie maanden. Zo krijgt ze een klein ongeluk, vaart ze stiekem mee naar Antwerpen, krijgt ze een bijzondere band met de kleermaker van het dorp en haar buurjongen en begrijpt ze waarom haar tante zich 'vreemd' gedraagt.

Uiteindelijk wordt het verhaal heel spannend als een stormramp op haar dertiende verjaardag ervoor zorgt dat vele schepen kapot gaan, de dijken op doorbreken staan en Bruinisse het meest gehavend dorp is na de ramp. Zelfs de koningin komt een kijkje nemen.

- Deze sage bestaat echt en vertelt het verhaal van de [Zeemeermin van Westerschouwen](#). Deze sage is belangrijk voor het hele boek. Lees bladzijde 8 'Vrijdag 4 augustus...' t/m bladzijde 9 '...toren bleef staan.' voor.
Leesvraag: In dit boek verwijst de auteur regelmatig naar verhalen en gedichten van vroeger. Kom je in jouw boek ook verwijzingen naar een andere tijd of naar een ander boek tegen?
- Janna verbaast zich over het strenge geloof in Bruinisse en hoe zij dat ervaren heeft in Rotterdam met haar vader en moeder die niet geloofden. Het verwart haar ook. Lees bladzijde 44 'Een korte klop...' t/m bladzijde 45 '...En olifanten.' voor.
Leesvraag: Maakt de hoofdpersoon in jouw boek ook een tegenstrijdigheid mee die verwarrend is?
- Janna is heel blij en wordt ze plotseling heel verdrietig door de herinnering aan haar ouders. Lees bladzijde 83 'Nachtblauw', zei de...' t/m bladzijde 83 '...Papa.' voor.
Leesvraag: Komt het in jouw boek ook voor dat iemand plotseling een heel andere emotie heeft?
- In dit boek komen veel woorden in het dialect voor. In een aparte bijlage worden ze uitgelegd. Lees bladzijde 71 'Toen haalde ze...' t/m bladzijde 71 '... mossels te knispen.' voor. Ga in gesprek over dialect.
Leesvraag: Komen in jouw boek ook woorden voor uit het dialect of uit een andere taal?
- Janna verzint hier zelf een titel voor een passende krantenkop. De titels van de hoofdstukken in dit boek zijn ook bijzonder. Lees bladzijde 174 'Ze liepen een...' t/m bladzijde 175 '...niet naar Antwerpen.' voor.
Leesvraag: Past de titel van jouw boek goed bij het boek of kun je zelf een andere passende/humoristische/spannende titel bedenken?

