

MINI LEESLES

LESKAART



Knots kijkt heel erg op tegen zijn opa. Zijn opa is namelijk een stoere krijger, hij heeft weleens een sneeuwleeuw verslagen. Knots is helemaal niet zo stoer en dat zou hij wel graag willen zijn.

Op school leert Knots veel over dieren en over Oerkies. Oerkies zijn mensen waar je niet naar moet kijken, dan wordt je namelijk blind. Als hij een Oerkie ziet verstopt hij zich en komt ongezien weg. Niet veel later zit hij vast en het drijfzand, samen met een jonge sneeuwleeuw. De sneeuwleeuw noemt hij Stip. Als het hem is gelukt zichzelf te bevrijden, heeft hij eigenlijk hulp nodig om de sneeuwleeuw ook te bevrijden. Knots besluit om de Oerkie op te zoeken en hem om hulp te vragen.

Freddie en Knots halen samen Stip uit het drijfzand en willen hem terugbrengen naar zijn mama, die helemaal in de sneeuwvallei woont. Zal het Knots en Freddie lukken om Stip daar veilig te brengen? Net als ze willen vertrekken, komt Knots zijn zusje tevoorschijn uit zijn tas. Ze zullen haar wel mee moeten nemen op hun reis. Als dat maar goed komt...

- De vader van Knots vond het heel belangrijk dat zijn zoon een stoere naam kreeg. Zelf heet hij Henk en daar is hij vroeger mee gepest. Lees bladzijde 7 '*Dertigduizend jaar geleden...*' t/m bladzijde 8 '*...uit zijn buurt.*' voor.
Leesvraag: Komen er in jouw boek ook bijzondere namen voor? Weet je waar deze naam vandaan komt?
- Opa Dork is niet eerlijk over de jacht op de sneeuwleeuw. Hij was eigenlijk helemaal niet op jacht, maar hij doodde de leeuw bij toeval. Lees bladzijde 15 '*Wat opa Dork...*' t/m bladzijde 17 '*...zou willen zijn.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die ergens niet eerlijk over is?
- De lachkickers kwaken niet, maar de lachen. Kwahahaha hoor je dan. Lees bladzijde 32 '*De grot van...*' t/m bladzijde 35 '*...hier nog ergens!*' voor.
Leesvraag: Zijn er in jouw boek ook dieren die dingen doen die ze in onze wereld niet kunnen?
- Knots beleeft een avontuur met een Oerkie. De Oerkie is heel anders dan hij had verwacht. Lees bladzijde 76 '*De jongens keken...*' t/m bladzijde 79 '*...nog nooit meegemaakt.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iets of iemand anders dan verwacht?

