

MINI LEESLES

LESKAART



In een prachtig kasteel leefde een prins en een prinses die leerden om koning en koningin te worden. Het echtpaar had ook twee kinderen. Op een dag was de prinses helemaal klaar met haar leven als prinses. Ze wilde geen lakeien meer die haar thee brachten, ze wilde niet verdwalen in het kasteel, ze wilde geen kroontje op haar hoofd. De prinses miste de geuren en kleuren van de bloemen en planten en wilde eigenlijk een broek aan en haar lange haren afknippen. Ze was het allemaal meer dan zat! De prins dacht er anders over en wilde gewoon koning worden. De prins en de prinses wilden allebei een compleet ander leven en besloten te scheiden. Ze maakten goede afspraken over hoe ze voor hun kinderen zouden zorgen en de prinses ging in een leuk huisje wonen, vlakbij het paleis.

- Plak het woord 'aardbeien' af op de kaft van het boek.
Leesvraag: Waar zou deze prinses van kunnen dromen? Laat de leerlingen hun antwoorden schrijven of tekeningen op een wisbordje en bespreek daarna de antwoorden. Laat vervolgens het daadwerkelijke woord zien en bespreek dit met de klas.
- Bekijk samen bladzijde 7 en 8. Je ziet hier alle kamers in het paleis. Bespreek welke kamers je ziet en welke functie deze kamer zal hebben voor de koning, koningin en de kinderen.
Leesvraag: Welke kamers komen voor in jouw boek. Heb je enig idee hoe deze eruit zien?

