

MINI LEESLES

LESKAART



Wanneer je vader ridder is, is het eigenlijk vrij duidelijk: jij wordt later ook ridder. Maar wat als dat eigenlijk helemaal niet je droom is? Je helemaal niet houdt van vechten, van zwaarden en die speciale ridderkleding? Toch probeert de jongen even om ridder te zijn. Speciaal voor zijn ouders, om hen niet teleur te stellen. Gelukkig zien de ouders al snel dat hun zoon niet gelukkig is en mag hun zoon zichzelf zijn: een jongen die zorgzaam en zacht is en uiteindelijk als stalknecht aan het werk zal gaan. Niet wetende dat hij later bij de koning in dienst zal zijn.

- In het prentenboek wordt de zoon van de ridder ook ridder. Lees bladzijde 5 'Op een dag...' t/m bladzijde 6 '...was minder waar.' voor.
Leesvraag: Welke beroepen ken jij nog meer? Komen er in het boek wat je nu aan het lezen bent beroepen voor?
- In dit stukje lees je dat de jongen zich vreselijk voelt in zijn ridderkleding. Lees bladzijde 18 'Uiteindelijk had hij...' t/m bladzijde 8 '...en troostte hem' voor.
Leesvraag: Doet jouw hoofdpersoon ook iets tegen zijn zin?

