

MINI LEESLES

LESKAART



Ken je dat gevoel? Dat je soms denkt dat je echt in het boek zit? In Het magische wereldfeestenboek is dit niet alleen een gevoel, maar gebeurt het echt! Zeger en Olivier zijn twee vrienden en zij zijn in de bibliotheek op zoek naar nieuwe leesboeken.

In de bibliotheek is er binnenkort een expositie van de Kinderboekenweek. Bij deze expositie zijn bijzondere boeken tentoongesteld en Zeger en Olivier ontdekken een boek met een gouden kaft. Zeger neemt het boek mee en samen met Olivier verstopt hij zich in de schoonmaakkast, om het gouden boek te kunnen lezen.

Als Zeger het boek openslaat begint de kamer te bewegen en wordt alles mistig... Zeger en Olivier ontdekken dat het boek magisch is en dat het je mee kan nemen naar allerlei feesten. Na het eerste feest besluiten ze samen het boek terug te leggen, maar Olivier komt deze afspraak niet na. Hij is terug het boek ingedoken! Olivier gaat hem achterna en zoekt zijn vriend op in allerlei feesten, maar hij vindt hem nergens terug. Lukt het Olivier om Zeger te vinden? En ligt het gouden boek weer op tijd terug bij de tentoonstelling? Duik gauw in dit boek om daar achter te komen!

- Zeger en Olivier beloven elkaar het gouden boek weg te zetten en geen feesten meer te bezoeken. Als Olivier zich even later omdraait, kan hij zijn vriend Zeger nergens vinden. Hij is toch het boek weer ingedoken! Lees bladzijde 22 'Wat was dat?...' t/m bladzijde 26 '...zich draaiërig worden.' voor.
Leesvraag: Wie komt er in jouw boek een afspraak niet na? Wat was de afspraak?
- Olivier helpt bij het Keti Koti feest Seyonara. De oma van Seyonara is te ziek om naar het feest te komen, dus brengen Olivier en Seyonara het feest naar oma! Lees bladzijde 32 'Dan valt zijn?...' t/m bladzijde 38...*tunnel van licht.*' voor.
Leesvraag: Doet er iemand in jouw boek een goede daad? Wat is de goede daad?
- In het verhaal komt Olivier bij elk feest een mysterieuze dame tegen die ervoor zorgt dat hij weer uit het feest kan stappen. Lees bladzijde 57 'Arundhati, Mansoor, Rajneesh...' t/m bladzijde 62 '...eigen weg kiest.' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iets dat zich constant herhaalt? Wat is het nut hiervan?
- Olivier en Zeger zijn twee vrienden en ze zijn heel verschillend. In het boek verandert Olivier van heel verlegen en bang, naar meer stoer en gedurfd. Lees bladzijde 83 'Olivier neemt een...' t/m bladzijde 87...*onvergetelijke reis! Samen!*' voor.
Leesvraag: Hoe worden de karakters in jouw boek beschreven? Veranderen ze in het verhaal?
- Dit boek heeft een epiloog. In dit epiloog maakt de schrijver duidelijk dat er nog een nieuw avontuur gestart wordt en dat het verhaal dus eigenlijk niet afgelopen is. Lees bladzijde 127 'Ik geloof dat...' t/m bladzijde 127 '...ze het boek.' voor.
Leesvraag: Hoe heeft de schrijver van jouw boek het einde beschreven? Is het echt afgelopen of zou er nog een volgend deel kunnen komen?

