

MINI LEESLES

LESKAART



Sinterklaas ziet er al jaren hetzelfde uit en als hij in Nederland is zien alle activiteiten rondom zijn komst en zijn verjaardag er ongeveer hetzelfde uit. Maar is dat wel echt zo? In Buitengewone sinterklaasverhalen lees je vijf verhalen die vertellen dat het er bij Sinterklaas soms heel anders aan toegaat dan dat je misschien denkt.

Wist je bijvoorbeeld dat Sinterklaas een keertje stiekem is gaan schaatsen met Max en dat ze daarbij niet herkent wilden worden? Dat liep niet helemaal zoals ze van tevoren bedacht hadden. Daar heeft Sinterklaas wel vaker last van. Zo heeft hij een keer een schoenenverslaving gehad, dat zorgde voor de nodige problemen. Aan iedere schoen wilde de Sint even voelen en ruiken. Zal het dan wel lukken om alle schoenen op tijd te vullen?

- Sinterklaas is verdwenen, nergens te vinden. Wat is er toch aan de hand? De pieten hebben geen idee. Lees bladzijde 7 '*Waar in 's hemelsnaam...*' t/m bladzijde 9 '*...waar Max is?*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek ook iemand die verdwijnt?
- Sinterklaas is helemaal klaar met zijn lange haren en vindt het tijd voor wat anders. Lees bladzijde 29 '*Plukken baard liggen...*' t/m bladzijde 30 '*...denkt hij, bijna...*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die een metamorfose ondergaat?
- Sinterklaas voelt iets wat hij al heel lang niet gevoeld heeft. Hij is verliefd. Lees bladzijde 44 '*Fred en Sinterklaas...*' t/m bladzijde 47 '*...(of languit Sinterklaas).*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die verliefd is?
- De pieten zien niks in het nieuwe plan van Sinterklaas. Ze vinden zelfs dat je zoiets echt niet kunt maken, maar doen het uiteindelijk toch. Lees bladzijde 75 '*Tijdens de laatste...*' t/m bladzijde 78 '*...pakjesronde. Zonder hem.*' voor.
Leesvraag: is er in jouw boek iemand die iets doet waar hij het eigenlijk niet mee eens is?

