

# MINI LEESLES

## LESKAART



Saar en Janna maken zich klaar voor de aankomst van Sinterklaas in Nederland. Ze kijken het Sinterklaasjournaal, bakken pepernoten en gaan naar de intocht om te kijken hoe Sinterklaas in Nederland aankomt.

Als ze hun schoen mogen zetten dan vergeet Janna helemaal om haar brief in haar schoen te doen en daarna vergeet ze het ook nog een aantal keer als ze Sinterklaas ziet. Hoe kan ze Sinterklaas nu nog laten weten wat ze graag wil hebben op pakjesavond?

- De laarzen van Janna zijn zo versleten dat er een gat in zit. Lees bladzijde 11 '*BAM! Met een...*' t/m bladzijde 13 '*...redden ons wel.*' voor.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek ook iets dat versleten is?
- De vader van Janna en Saar staat heel hard een kerstliedje te zingen, bij de intocht van Sinterklaas. Iedereen kijkt naar hem en Saar schaamt zich daar erg voor. Lees bladzijde 21 '*Een uurtje later...*' t/m bladzijde 23 '*...is al weg.*' voor.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek iemand die zich ergens voor schaamt?
- Mama zegt: '*Dan is je ook groter geweest dan je maag.*' Dat is een spreekwoord. Mama legt ook uit wat de betekenis is van dat spreekwoord. Lees bladzijde 23 '*Janna klimt op...*' t/m bladzijde 25 '*...tegen Saar aan.*' voor.  
**Leesvraag:** Worden er in jouw boek spreekwoorden en gezegdes gebruikt?
- Malle pietje heeft een grapje uitgehaald met Bram. Het pakje in zijn schoen is geen cadeautje, maar een briefje waarop gefopt staat. Lees bladzijde 39 '*Janna zucht een...*' t/m bladzijde 41 '*...honderd pepernoten bakken!*' voor.  
**Leesvraag:** Is er in jouw boek iemand die grapjes uithaalt?
- 

