

MINI LEESLES

LESKAART



Amalia Wishart is het eerste kind dat ervoor zorgde dat Vader Kerstmis werd wie hij nu is. Zij zorgde voor hoop waardoor er magie is in Elfhelm. Dit jaar hoopt Amalia weer op een kerstwonder, haar moeder is namelijk erg ziek.

Op Kerstavond is Vader Kerstmis er klaar voor om de wereld rond te gaan met zijn cadeaus, maar de barometer van hoop is niet echt vol. Ook klinkt er een bijzonder gerommel, is dat de buik van Vader Kerstmis of is er iets anders aan de hand?

'De Waarheidsfee schudde haar hoofd.

'Die speelgoedwerkplaats is nu niet belangrijk. En Kerstmis ook niet. U moet weg uit Elfhelm. U moet zich naar de heuvels haasten!'

'Waar héb je het over, Waarheidsfee?'

En toen hoorde hij het. Een rommelend geluid.

De Waarheidsfee slikte.

Vader Kerstmis klopte op zijn buik. 'Ik wist dat ik vanochtend te weinig had gegeten,' zei hij.

'Dat kwam niet van u,' zei de Waarheidsfee. 'Het kwam van hieronder.' Ze wees naar de grond.

Vader Kerstmis starde naar de verse sneeuw, zo wit als een onbeschreven bladzijde.

- In het boek kom je de Waarheidsfee tegen. Lees hoofdstuk 'De Waarheidsfee' op bladzijde 118 voor. De Waarheidsfee kan alleen de waarheid vertellen.
Leesvraag: Vertel na het lezen in jouw boek alleen de waarheid over jouw boek. Wat wil en kun je dan vertellen?
- De koningin gelooft eindelijk dat Vader Kerstmis echt is wie hij zegt dat hij is. Lees bladzijde 166 'Koningin Victoria bood...' t/m bladzijde 169 '...die ik wilde.' voor.
Leesvraag: Welk cadeau zou jouw hoofdpersoon vragen?
- De moeder van Amalia gaat door. Lees bladzijde 50 'Hoe was het bij...' t/m bladzijde 56 'dat uit Amelia stroomde.' voor. Het is een heel verdrietig stuk, maar de moeder van Amalia geeft haar wel een hele wijze les mee.
'Het leven is als een schoorsteen - soms moet je door het donker voordat je het licht ziet.'
- **Leesvraag:** Welke lichtpunten kom je tegen in jouw boek?
- Wist je dat de telefoon niet uitgevonden is door Antonio Meucci (en later patent van Alexander Bell), maar door een elf? Lees bladzijde 138 'En toen zag hij...' t/m bladzijde 139 '...een prachtig ding.' voor.
Leesvraag: Welke uitvinding kun jij ver-elf-en?

