

MINI LEESLES

LESKAART



Ergens ver weg van Nederland is het Regenboogland. De mensen die daar wonen zijn heel bijzonder. Ze kunnen met dieren praten en ze hebben alle kleuren van de regenboog. De regenboogkoning was gek op zijn volk! Tot er iets heel geks gebeurde... Zijn dochter Violetta werd geboren, maar ze had geen regenboogkleuren. Ze had maar één kleur: violetblauw. De koning was in alle staten! Hij schaamde zich en wist niet hoe hij het aan zijn volk uit moest gaan leggen.

De koningin was door zijn woede heel verdrietig geworden en wilde uitzoeken waarom Violetta maar één kleur had. Ze kreeg van de koning een jaar de tijd om dit uit te gaan zoeken. Samen met Simba de vliegende hond, drie paarden, Pico en Tedra gaat ze op zoek naar Anika. Zij is de grootste, slimste en beste boomvrouw. Zij moet het antwoord hebben! De koningin gaat op een lange reis en maakt allerlei avonturen mee. Vindt ze Anika en het antwoord op de vraag waarom Violetta maar één kleur heeft?

- In dit boek komen bijzondere dieren voor: een voetstootkikker, een aperotselaar en een tiekktetakfiet. Lees bladzijde 7 '*Er was eens...*' t/m bladzijde 8 '*...procent regenboog zijn.*' voor.
Leesvraag: Welke dieren komen in jouw verhaal voor? Bestaan ze echt of zijn ze verzonnen?
- Simba vertelt over zijn droom. In Regenboogland zijn dromen heel belangrijk. Lees bladzijde 28 '*In Regenboogland waren...*' t/m bladzijde 36 '*...nieuws terug is.*' voor.
Leesvraag: Droomt er iemand in jouw boek? Waar zou jouw hoofdpersoon over dromen denk je?
- Simba en Pico weten de weg niet naar Anika. Simba vertelt dat hij van zijn oom geleerd heeft dat hij altijd zijn gevoel moet volgen, dan gaat het goed! Lees bladzijde 62 '*Pico, Simba en...*' t/m bladzijde 66 '*...allemaal heerlijk slapen.*' voor.
Leesvraag: Volgt jouw hoofdpersoon zijn gevoel of gebruikt hij vooral zijn hoofd?
- Om bij Anika te komen moet het gezelschap door een donkere tunnel. Simba laat het niet echt merken, maar hij is bang en begint een liedje te zingen om niet meer bang te zijn. Lees bladzijde 86 '*Zoem, zoem, klonk...*' t/m bladzijde 90 '*...heel veel honger.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand bang? Hoe lossen ze dat op?
- Als de koningin weer thuiskomt bij de koning en de taak van Violetta vertelt, schaamt hij zich diep en heeft hij spijt. Lees bladzijde 151 '*En de koning?...*' t/m bladzijde 152 '*...Violetta's volgend avontuur.*' voor.
Leesvraag: Heeft er in jouw boek iemand spijt? Durft hij dat toe te geven?

