

MINI LEESLES

LESKAART



Amelia woont in Elfhelm, de plek waar alles draait om magie. Toch is Amelia zo gewoon als het maar kan. Ze is niet gedrimwickt zoals Vader Kerstmis en Mary. Omdat ze nu in Elfhelm woont, is het tijd om naar school te gaan. Geen school voor mensen, maar de school voor elfen. Ze kijkt vooral erg uit naar de lessen slee rijden.

Enmaal op school valt het erg tegen. Elfen aardrijkskunde is echt iets nieuws. Elfen wiskunde is totaal anders dan mensen wiskunde. Ze is nergens goed in en slee rijden mag ze voorlopig nog niet. Waar is Amelia dan wel goed in? Als Amelia na een lange, ongelukkige, tijd eindelijk mee mag doen met de lessen slee rijden, gaat het fout. Goed fout...

'Maar toen...

*Kapitein Roet, die knus naast mijn voeten had gelegen, sprong op mijn schoot.
'Nee, Kapitein. Naar beneden. Het is gevaarlijk hierboven. We vliegen heel hoog.'*

[...]

'Toen zag ik hem.

Een kleine, zwarte vlek die groter werd terwijl we erop af zoefden, sneller dan hij daalde. Hij was ter hoogte van de toppen van de hoogste sparren op de heuvels. Maar de donkergroene takken zouden zijn daling niet vertragen of verzachten, omdat hij van zo'n grote hoogte was gevallen.'

Amelia besluit dat het beter is als zij weg gaat uit Elfhelm, terug naar Londen. Maar is dat ook het beste voor iedereen?

- **Perspectief.** Lees hoofdstuk 'Ergens anders' op bladzijde 7 t/m 10 voor. Het boek is geschreven vanuit het ik-perspectief. Amelia praat tegen je en vertelt jou haar verhaal. Dat blijkt ook al uit de titel 'Vader Kerstmis en ik'.

Leesvraag: Ga tijdens het lezen in jouw boek op zoek naar wie vertelt. Je kunt kiezen uit de alwetende verteller (die weet en ziet alles), het ik-perspectief vertellend (er wordt door een persoon verteld wat geweest is), het ik-perspectief belevend (er wordt door een persoon van alles beleefd) en het personale perspectief (de verteller volgt één persoon).

- Amelia besluit Elfhelm te verlaten en terug naar Londen te gaan. * Lees hoofdstuk 'De brievenvanger' op bladzijde 157 t/m bladzijde 166 'Hij keek bezorgd.' voor.

Leesvraag: Wat zou jouw hoofdpersoon schrijven aan de Kerstman?

