

# MINI LEESLES

## LESKAART



De vader van Pien is vermist en ze mist hem ontzettend. Hij tekende elke dag lieve briefjes voor haar en maakte mooie kunstwerken. Haar moeder denkt dat hij vertrokken is naar het buitenland, maar Pien gelooft daar helemaal niets van.

Sinds kort zit Pien op een nieuwe school en ze vindt het daar verschrikkelijk. Ze is gekoppeld aan Ollie en daar zit ze eigenlijk helemaal niet op te wachten. Als hij maar niet denkt dat ze vrienden wil worden ofzo.

Pien bewaart de tekeningen van haar vader in een speciale bewaardoos. Als deze op de grond valt ontdekt Pien dat er een vak in verborgen zit. In dit vak zit een magisch potlood. Alles wat Pien met dit potlood tekent komt tot leven. Door een getekende deur komt Pien in een magische wereld terecht. De Getekende stad. Hier ontmoet ze mevrouw M. en gaat ze op onderzoek naar de verdwijning van meneer M. en andere inwoners van de stad. Zal hier ook informatie te vinden zijn over de verdwijning van haar vader?

- Pien krijgt een onredelijke straf als ze geen 500, maar 496 strafregels heeft geschreven. Lees bladzijde 13 '*Ik mag geen...*' t/m bladzijde 15 '*...helemaal géén plek.*' voor.

**Leesvraag:** Is er in jouw boek iemand die straf krijgt?

- De vader van Pien is verdwenen. Hij heeft een briefje achtergelaten, maar er lijkt niets van te kloppen. Lees bladzijde 29 '*Het was een...*' t/m bladzijde 32 '*...maar dan nog...*' voor.

**Leesvraag:** Is er in jouw boek ook een situatie waar niets van lijkt te kloppen?

- Als de moeder van Pien weg is doet meneer Steen ineens heel gemeen tegen Pien. Lees bladzijde 43 '*Het geluid van...*' t/m bladzijde 45 '*...zei ze fluisterend.*' voor.

**Leesvraag:** Is er in jouw boek ook iemand die gemeen doet?

- Pien vindt een bijzonder potlood in een geheim vak in haar bewaardoos. Lees bladzijde 56 '*Pien liep stampvoetend...*' t/m bladzijde 59 '*...een potlood.*' voor.

**Leesvraag:** Is er in jouw boek ook een geheim verborgen?

- De tekening van Pien is afgelopen nacht op mysterieuze wijze veranderd. Lees bladzijde 64 '*Zoals elke morgen...*' t/m bladzijde 66 '*...even een appel.*' voor.

**Leesvraag:** Gebeurt er in jouw boek ook iets onverklaarbaars?

