

MINI LEESLES

LESKAART



Sinds haar vijfde woont Luna doordeweeks niet thuis bij haar ouders en zusjes, maar in Huize Hoopvol. Voor Luna is deze plek allesbehalve hoopvol. Zij noemt het dan ook Huize Hopeloos. Luna woont in Huize Hopeloos, omdat ze stemmen hoort die anderen niet horen en hierdoor tics krijgt. In het weekend mag ze regelmatig bij Ties logeren.

Ties heeft ze leren kennen in Huize Hopeloos en is een vriend van haar geworden. De weekenden bij Ties zijn voor Luna heel fijn, ze wordt hier volledig geaccepteerd door de ouders van Ties. Iets wat ze niet wordt door haar eigen ouders. De relatie tussen de ouders van Luna loopt niet soepel en de vader van Luna is een vreselijke vent.

Dan besluit de moeder van Luna dat ze er voor Luna moet zijn en haalt haar op uit Huize Hopeloos. Samen gaan ze tijdelijk wonen op een verlaten en slecht onderhouden vakantiepark waar de ouders van Luna eigenaar van zijn. Ook Gozert, het overleden broertje van Ties, waar Luna contact mee heeft, gaat natuurlijk mee. Op het vakantiepark leert Luna Rosalinde kennen. Een lieve vrouw die samen met haar kinderen Adriana en Roberto, stiekem permanent op het vakantiepark woont. Luna gaat steeds meer om met de lieve familie. Het blijkt dat de vader van het gezin is omgekomen bij een verkeersongeluk. Luna leert door deze familie veel over het Mexicaanse feest Dia los Muertos. Ook ontdekt ze dan het horen van stemmen ook positief kan zijn.



- Je leest in dit fragment dat de bibliotheek een plek is voor Luna waar ze zich prettig voelt. Lees bladzijde 43 '*De beste plek...*' t/m bladzijde 45 '*...ze van plan.*' voor.
Leesvraag: Wat is de favoriete plek van jouw hoofdpersoon?
- In dit fragment kom je woorden uit een andere taal tegen: adios, chica, el malo. Lees bladzijde 91 '*Ik keek over..*' t/m bladzijde 93 '*...Dit was echt.*' voor.
Leesvraag: Ben je in je boek ook woorden uit een andere taal tegengekomen? Schrijf het op je wisbordje.
- In dit stukje merk je dat Luna een hekel heeft aan haar eigen vader. Lees bladzijde 116 '*Lang niet gezien...*' t/m bladzijde 118 '*...laat ook maar.*' voor.
Leesvraag: Aan welk persoon heeft jouw hoofdpersoon een hekel?
- In het volgende stukje maak je als lezer kennis met de Mexicaanse feestdag 'Día de los Muertos'. Ook lees je in datzelfde stukje dat Luna besluit te liegen over een bepaald onderwerp. Lees bladzijde 142 '*De begraafplaats was...*' t/m bladzijde 149 '*...er zelf voor.*' voor.
Leesvraag: Komt er in jouw leesboek ook een feestdag voor? Wat wordt er op die dag gevierd?
Leesvraag: Liegt jouw hoofdpersoon ook? Waarover wordt er gelogen?
- Lees bladzijde 180 '*Hoi mam, zei...*' t/m bladzijde 183 '*...Heel erg fijn.*' voor.
Leesvraag: Wie heeft er in jouw leesboek ergens spijt van?
- Dit hoofdstuk eindigt heel erg spannend. Als lezer wil je nu direct aan het volgende hoofdstuk beginnen. Lees bladzijde 187 '*Dit is Adriana...*' t/m bladzijde 191 '*...nog nooit gezien.*' voor.
Leesvraag: Heb je in je leesboek ook een stukje gehad, waarbij je echt niet kon stoppen met lezen? Hoe kwam dit?

