

MINI LEESLES

LESKAART



Einstein en Peterselie hebben een goed leven bij de familie Zomerdijk, totdat ze horen dat er een derde lama bij gaat komen. Hier zitten ze echt niet op te wachten!

Als er wordt ingebroken bij de familie Zomerdijk kan de politie weinig aanwijzingen vinden. De lama's richten een detectiveclub op om de dader op te sporen en ontdekken dat de kinderen dit ook doen.

Zal het een van de detectiveclubs lukken om de dief te vinden? En worden het dan de lama's of de kinderen die het mysterie ontrafelen?

- Einstein is jarig. Hij is niet zo blij met het lied dat zo vroeg voor hem wordt gezongen. Lees bladzijde 5 '*Meee meee mmemmemmee...*' t/m bladzijde 6 '*...in een gesnik.*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand jarig? Hoe wordt dat gevierd?
- De mensen kunnen de lama's niet verstaan, maar de lama's verstaan de mensen wel. Lees bladzijde 7 '*Eigenlijk was Peterselie...*' t/m bladzijde 9 '*...dan tevreden kauwen.*' voor.
Leesvraag: Kan iedereen in jouw boek elkaar verstaan? Spreekt iedereen dezelfde taal?
- De lama's krijgen een nieuwe stalgenoot en zitten daar echt niet op te wachten. Lees bladzijde 9 '*We hebben een...*' t/m bladzijde 12 '*...heel anders voorgesteld!*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand nieuw? Hoe wordt hij ontvangen?
- Mevrouw Zonneschijn is enorm geschrokken van de inbraak bij hun thuis. Lees bladzijde 25 '*Dat bestaat toch...*' t/m bladzijde 27 '*...te gaan kijken!*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek iemand die enorm schrikt?
- De lama's en de kinderen bedenken allebei een naam voor hun detectiveclub. Lees bladzijde 35 '*We gaan onze...*' t/m bladzijde 37 '*...was ons idee!*' voor.
Leesvraag: Is er in jouw boek een naam voor een club? Of kun je een passende naam bedenken?

